



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi

Juni 2023



Oogsttijd

We zijn alweer ruim zeven maanden in Malawi. Aan sommige dingen beginnen we te wennen. In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de regentijd. Deze nieuwsbrief komt uit in de oogsttijd: overal worden de mais, de sojabonen en de pinda's geoogst. In midden Malawi is de oogst dit jaar goed, mede door de goede regenval. Dit betekent dat de mensen weer eten hebben. Helaas hoorden we dat er ook veel gestolen wordt van de oogst die nog op het land staat.



Maisoogst uit onze eigen tuin

Talandira Harvest Centre

We zijn gestart met werken op Talandira Harvest Centre. Erg mooi. Inmiddels heeft Nico twee keer in het Engels de 'gospel presentation' (Bijbelvertelling) gedaan voor de tienerclub. Een collega vertaalde naar het Chichewa. Janneke heeft een aantal keren meegedaan op de zondagschool (die hier op dinsdag gehouden wordt). Het tijdstip was voor haar echter niet te combineren met andere activiteiten, en daarom heeft Nico het overgenomen. Binnenkort vertelt hij ook daar voor het eerst het Evangelie aan de kinderen. We zien er naar uit om het Bijbelverhaal in het Chichewa te kunnen vertellen aan ieder die het horen wil.

De contacten met de collega's ervaart Nico als goed. De dingen gaan anders dan bij zijn Nederlandse werkgevers, maar net als bij zijn laatste werkgever voelt hij zich onderdeel van een team en dat is voor hem belangrijk.



Volle zaal bij het kinderprogramma



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



Cholera

De cholera lijkt op zijn retour in Malawi. We hebben geen officiële cijfers, maar een aantal maatregelen is afgeschaft. Op Talandira Harvest Centre is onder andere het 'feeding program' (voedselprogramma) weer gestart. Sindsdien zien we een duidelijke toename van het aantal kinderen dat deelneemt aan de wekelijkse zondagsschool (60 kinderen in plaats van 30 kinderen). Dat komt doordat de kinderen voorafgaand aan de zondagsschool ook te eten krijgen.

Trouwens, qua mobiliteit gaan we goed vooruit: we hebben allebei ons Malawiaans autorijbewijs behaald. Daar zijn we erg blij mee. Nico is ook begonnen aan motorrijles: de kilometers op een motor zijn veel goedkoper dan in een auto.

Taalles

Het leren van de taal heeft zijn voortgang. De docent is goed in staat ons allebei op hun eigen niveau te begeleiden. We oefenen elke dag. Het is leuk om in het contact met Nederlandse mensen te merken dat we al zo veel woorden in het Chichewa kunnen: ze schieten er soms per ongeluk tussendoor. Maar in het contact met de Malawianen, valt vooral op hoeveel woorden we nog missen.

Gezinsleven in een andere cultuur

Nu we in Malawi wonen, is ons gezinsleven behoorlijk veranderd. We zijn bijvoorbeeld 's avonds bijna altijd thuis, terwijl in Nederland vooral Nico 's avonds vaak weg was. En Janneke was ook regelmatig 's avonds weg, dus als we één of twee avonden in de week samen thuis waren, was dat bijzonder. Het is heel fijn dat we nu rustig met elkaar kunnen eten, dat we samen de kinderen naar bed brengen en dat we ook echt de tijd hebben om met de kinderen te praten.

Wat ook heel anders is dan in Nederland: de kinderen hebben wel wat vriendjes en vriendinnetjes, maar ze kunnen daar niet gemakkelijk alleen heen. Het vraagt dus altijd overleg als zij bij iemand willen spelen: is de auto thuis, en wie kan halen & brengen?

Daarnaast valt ons nu pas op hoe heerlijk het is dat elke woonwijk in Nederland wel een speeltuintje heeft.



Taalles



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



Voor elke speeltuin in Malawi moet betaald worden. Voor ons is dat best lastig: we proberen heel zuinig te leven dus je moet een heel nieuwe manier bedenken van ontspannen. We doen daarom best veel spelletjes, liefst buiten, bijvoorbeeld cup badminton. Rommelen in de moestuin en 's avonds een legpuzzel maken zijn ook favoriet!



Legpuzzels



Amniël in z'n sas in de moestuin

Janneke houdt ook bewust speelgoed achter na dat ermee is gespeeld. Bijvoorbeeld afgelopen zondag: we hebben een hele poos gestoepkrijt met elkaar. En het krijt gaat daarna weer de kast in. Er is hier geen nieuw stoepkrijt te koop, dus we moeten er zuinig mee zijn.

In Nederland volg je bepaalde tradities die we in Malawi missen. Daarom bouwen we hier zelf nieuwe tradities, zoals dat we op een tweede

feestdag gourmetten. Als er stroom is, natuurlijk. In Nederland gingen we op z'n dag vaak met familie of vrienden iets doen. Om te voorkomen dat je te veel heimwee krijgt, of dat je een baalgevoel hebt op zo'n feestdag, gaan we dan gourmetten. Daar geniet iedereen van, dat is echt een feestje!



Gourmetten

Leven in een andere cultuur, en zo ver weg van familie en vrienden, vraagt ook veel overleg. Hoe voel je je? We maken ruimte om te praten over heimwee, als iemand van ons daar last van heeft. We letten scherp op hoe de kinderen zich voelen, en we letten op hoe we onszelf voelen en we bespreken dat ook bewust. Dat bindt aan elkaar. Je moet het met elkaar doen.

De kinderen maken natuurlijk heus wel eens ruzie onderling, maar daarna moeten ze ook weer gewoon met elkaar verder. Roïsa en Jaïra konden zich ook in de klas heerlijk aan elkaar ergeren. Ze zitten natuurlijk op een heel ander niveau door het leeftijdsverschil, maar inmiddels trekken ze op een heel mooie manier met elkaar op. Ze zeggen dat zelf ook: doordat je met elkaar in de klas zit, ga je anders met elkaar om. Je leert elkaar dingen en je overlegt meer met elkaar, want ja, je moet het wel met elkaar doen.



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



Hoeksteen van de samenleving

Er zijn heel veel verschillen. In Nederland leeft ieder gezin in z'n eigen huis en op z'n eigen manier. Je zorgt voor je eigen gezin, je geeft giften aan een goed doel, en als iemand echt in nood zou zijn, dan help je wel maar het gebeurt niet vaak dat dat nodig is. Mensen geven het ook niet snel aan, als er problemen zijn. Dat is hier in Malawi heel anders: families leven samen in één huis, vooral in de dorpjes. Maar ook hier in de stad Lilongwe bijvoorbeeld, leven onze overburen met verschillende generaties in één huis. En daarbij is alles van iedereen. Je brengt dan niet je eigen geld binnen, nee, degene van wie het huis is, heeft ook de verantwoordelijkheid voor het eten en drinken. Dus ook als je ouders en ooms en tantes bij je in huis wonen, dan zorg jij als eigenaar van het huis voor eten en drinken.

Ook voor de opvoeding van de kinderen geldt dat het een gedeelde taak is. Het is niet zo dat je alleen je eigen kinderen opvoedt. Alle ouders in het huis hebben evenveel te zeggen over de kinderen. Natuurlijk geldt dat ook voor de spullen: als ik kleding heb, is dat van iedereen. Als ik een bank en een stoel heb, is het van iedereen. Dat zijn heel grote verschillen met hoe wij het in Nederland gewend waren.

Het heeft ook echt iets heel moois. Bijvoorbeeld op de compound rond ons huis: als er mensen geen eten hebben, dan deelt het team hun eten onderling. Ook als ze niet weten of ze morgen zelf eten hebben, delen ze het eten van vandaag. Ze kijken echt naar elkaar om. Er is zorg voor elkaar. Dat vind ik ontzettend mooi.

Alles is van iedereen, je deelt het met elkaar. En morgen zien we wel weer. Daar maken ze zich niet echt druk om. Daar kunnen wij echt van leren.

Bedankt

Trouwens, dank aan iedereen die reageerde op de oproep in onze WhatsApp groep 'Op weg in Malawi'. We kregen meer vragen dan we konden beantwoorden. Sommige vragen die nog onbeantwoord zijn, hopen we de komende tijd via social media te beantwoorden.

Zit je nog niet in onze WhatsApp groep? Laat het ons weten, dan voegen we je toe!

Oproepje

Wie vindt het leuk onze kinderen te helpen via social media vlogjes te posten? We zoeken iemand die hen tips geeft voor het maken van de vlogjes en die helpt met het uploaden. We zien dat onze kinderen er behoefte aan hebben te vertellen over hun leven hier, maar zoals zo vaak: alle begin is moeilijk. Wie trekt hen over de streep met wat aandacht, begeleiding en ervaring?

Voorwaarde is dat je ervaring hebt met vloggen en social media.



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



Bidden & danken

Wilt u met ons bidden voor:

- een onderwijsvrijwilliger die vanaf september de taak van Mirjam overneemt, om de oudste drie kinderen les te geven komend schooljaar
- het leren van de taal zodat we de Malawianen in hun eigen taal kunnen bereiken

Wilt u met ons danken voor:

- dat Nico is gestart op het project op Talandira Harvest Centre en dat dat zo goed bevalt.
- dat we zwemles hebben kunnen regelen samen met een groepje kinderen uit de buurt. Dit geeft bovendien de mogelijkheid voor fijne nieuwe sociale contacten.
- dat alle officiële punten nu zijn afgerond voor ons functioneren in Malawi. Het verkrijgen van het rijbewijs was de laatste stap.
- dat de generatoren bij ons huis zijn gerepareerd, waardoor we weer veel vaker stroom hebben

Regelmatig schrijven de kinderen een berichtje voor de nieuwsbrief. Deze keer is de beurt aan Jaira.

*We hebben eergisteren een nachtje in de tent geslapen.
We hadden ook in de tent ontbeten en we hadden in de tent avond gegeten.
Ik kon niet echt heel goed slapen. We hadden ook nog een filmpje gekeken. En we hadden een vuurtje gestookt en marshmallows geroosterd. Doe!
Hou doe!*



Marshmallows roosteren



Kamperen in de tuin



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



Financieel bericht van de ThuisFrontCommissie (TFC)

Samen met Nico en Janneke krijgen we als TFC een steeds beter beeld van wat het dagelijks leven in Malawi kost. Zo kan elke ontvangen euro optimaal worden besteed. In de vorige nieuwsbrief vermelden we al dat het dagelijks leven in Malawi maandelijks ongeveer 4.000 euro kost.

Om inzicht te geven in wat we ontvangen, staat hieronder een overzicht van de giften tot nu toe. Het parse vlak zijn de giften die we jaarlijks, per kwartaal of maandelijks ontvangen. Deze zijn omgerekend naar een gemiddelde per maand. Sinds de jaarwisseling is dit bedrag ongeveer gelijk gebleven, op ruim 1.600 euro per maand. Dank aan iedereen die een structurele bijdrage doet aan het werk van Nico en Janneke! We hopen ook op een verdere groei van de periodieke donaties als vaste basis voor de maandelijkse kosten.

Bovenop de periodieke donaties zijn de eenmalige giften en opbrengsten vanuit acties in oranje opgenomen. Hoewel we met een pannenkoekenactie en een kipactie enkele honderden euro's hebben opgehaald, zijn er minder eenmalige giften binnengekomen in het begin van 2023. De losse giften blijven echter

onmisbaar om het maandbedrag te kunnen bereiken.

Het begin van 2023 was daardoor lastig op financieel gebied. Vanuit de TFC richten we ons er vooral op om meer structurele, periodieke bijdragen te ontvangen. Hiervoor zoeken we momenteel ook contact met andere kerken voor diaconale steun of het organiseren van acties. Bij dergelijke verzoeken kan een persoonlijk netwerk vaak net het verschil maken. Uw betrokkenheid daarbij zouden we fantastisch vinden! Als u bijvoorbeeld ideeën hebt voor acties, voor bedrijven die willen sponsoren of voor een contact dat wij kunnen benaderen, dan horen we dat graag! We hopen en bidden dat we daarmee voldoende geld bij elkaar kunnen brengen.

Wilt u zelf meer weten over de financiële kant van het werk van Nico en Janneke, of wilt u een donatie doen?

Kijk dan op www.denhartoginmalawi.nl of neem contact op met de TFC.





Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



UITNODIGING

De TFC nodigt u van harte uit voor een **zang- en muziekkavond** op zaterdag 17 juni om 19.30 uur in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht, Eerste Westerparklaan 19.

Met medewerking van:

- Wilmer de Jong en Frans Kuijt, orgel
- Daniël Ouwehand, trompet
- Annette van Hell, cello en Dirk-Jan Nijsink, piano
- Mannenzanggroep en vrouwenzanggroep Utrecht o.l.v. Charlotte Hofman en Gerrie Heldoorn, piano
- Kinderkoor De Kleine Lofstem uit Woerden o.l.v. Leonie van Dijk
- Kinderzanggroep uit Utrecht o.l.v. Janneke van der Net en Arriane Pols
- Familie Baan met muziek uit Ecuador
- Arriane Pols, harp en Hanna Kraaijeveld, dwarsfluit
- Janneke van der Net, blokfluit en Frans Kuijt, orgel
- Blokfluitkwartet o.l.v. Wim Knapen
- Ella Selles en Ilsabé van der Heiden, dwarsfluit

De samenzang wordt begeleid door Wilmer de Jong en Frans Kuijt.

Opening van de avond door ds. W. Harinck.

De toegang is vrij. De opbrengst van de collectie is bestemd voor het werk van Nico en Janneke.

WELKOM!

Wanneer: Zaterdag 17 juni, 19.30 uur

Waar: Eerste Westerparklaan 19, Utrecht

