



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi

Augustus 2023



Dankjewel

Dankjewel dat je onze nieuwsbrief leest! We zijn blij je weer een update te kunnen geven.

We zitten op het omslagpunt van het koude seizoen naar het warme seizoen. In juli was het soms 20 tot 25 graden. We zijn al zo ver-Malawi-aand, dat we bij deze temperaturen toch vaak al een vest of trui dragen. In Nederland zouden we dan nog in een t-shirt lopen.

In deze nieuwsbrief vertellen we je meer over ons werk, over het afscheid van onderwijsvrijwilliger Mirjam, en we delen bid- en dankpunten. Josaël heeft aan Janneke een berichtje gedictieerd, dat vind je bij de bijdrage van de kinderen. En onze TFC geeft je een financiële update en informeert je over de gemeenteavond die de Gereformeerde Gemeente van Utrecht hield: de collecte was bestemd voor ons werk!

Ons werk

Het werk op Talandira Harvest Centre bestaat uit drie pijlers: landbouwtraining, evangelisatiewerk en het adoptieprogramma. Alle drie deze onderdelen zijn even belangrijk, maar in deze nieuwsbrief wil ik me richten op een recente evangelisatieactiviteit.

Elke maandagmiddag is er tienerclub op Talandira Harvest Centre. Dit heet Youth Ministry. Eerst vertellen we een Bijbelverhaal aan de jongeren. Daarna was er deze keer op hun verzoek tijd gemaakt voor een landbouwtraining. Innocent Ngolomi leidde de training. Hij gaf steeds wisselende jongeren opdrachten, zodat alle jongeren betrokken waren bij de training. We zijn blij met de interesse van de jongeren in landbouw. Ze voelen dat ze verantwoordelijk zullen zijn voor het verbouwen van voedsel: nu voor zichzelf, en later voor hun gezinnen.

Innocent trapte af met de voorbereiding van het land: hij liet zien hoe je met de Malawiaanse hak de grond opent. Deze hak is een handwerktuig om het land te bewerken. Op zo'n 30 centimeter diepte, over de hele bedding, werd de grond open gehakt: eerst een stukje door Innocent, daarna door de jongeren. Zo is de aarde niet te hard en kan het zaad wortel



de grond openen

Daarna baken je het bed af door langs de rand een klein walletje van aarde te maken. Dan giet je water op de hele bedding.



Vervolgens leg je *het zaaibed afbakenen* mest op de grond, ongeveer 5 kilo mest per vierkante meter grond. Vanuit het landbouwproject van stichting Stéphanos stimuleren we het gebruik van natuurlijke



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



mest, dus van huisdieren en mensen. Het gebruik van kunstmest raden we af, want dat is te duur. Daarna zoek je een tak die even breed is als je zaaibed. Hiermee maak je rechte regeltjes met 10 cm. afstand. Met een klein stokje werden haakse lijntjes getekend: hier komen straks de zaaadjes in.



water gieten



regeltjes maken

De volgende stap is om met stokjes de regels te markeren. Daarin doe je de zaaadjes, op ong. 5 cm. afstand. Het zijn zaaadjes van penen (wortels). Om te voorkomen dat vogels de zaaadjes uit de

grond pikken, strooien we zand op de zaaadjes. Naast de regeltjes leggen we stokken, en boven op de stokken leggen we materiaal om de grond te bedekken. In dit geval gebruiken we riet, maar bladeren of iets vergelijkbaars kan ook prima. Het doel hiervan is dat de grond bedekt wordt tegen uitdroging door de zon. Bij de laatste stap wordt nogmaals water over de bedekte grond gegoten.



zaadjes neerleggen

Over de andere twee pijlers van ons werk vertellen we je in een volgende nieuwsbrief meer.

Overigens zie je hier al dat de pijlers vaak in elkaar overlopen. In dit geval de tienerclub: die is primair bedoeld om het Evangelie te verspreiden, maar in



zand strooien op de zaaadjes



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



*water gieten
over de
bedekte grond*



de grond bedekken

dit geval werd er ook tijd ingeruimd voor een zaaitraining. Een ander voorbeeld is het sponsorprogramma. Hieraan nemen zo'n vijftig weeskinderen deel. Ze worden vaak door een oom of tante, of opa of oma verzorgd. Voor de verzorgers leidt het overlijden van hun broer/zus of zoon/dochter dus niet alleen tot rouw om dat verlies, maar ook tot een extra mondje om te voeden. Daarom biedt Stéphanos een training aan deze verzorgers aan, om hen te helpen hun oogst te verbeteren. Ook hier lopen de verschillende pijlers van ons werk dus in elkaar over. Wat betreft de landbouw hebben we het oogstseizoen alweer gehad. In midden-Malawi is de oogst dit jaar goed, maar in het noorden en

zuiden zijn veel oogsten mislukt. In het noorden was enorme droogte, in het zuiden waren juist overstromingen. Bij een land dat zoveel groter is dan Nederland, kunnen deze verschillen eerder optreden. Voor ons zijn mislukte oogsten een reden te meer om aan elke boer die interesse heeft, uitleg te geven over het verbeteren van de oogst.

Mobiliteit

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al vertelden, heeft Nico motorrijles. Op rustige wegen heeft hij de motor inmiddels onder controle, maar deelnemen aan het verkeer is nog wel een uitdaging. Het verkeer in Malawi is veel minder gereguleerd dan in Nederland.



Wil je meer weten over ons werk? Klik dan op deze afbeelding of scan de QR code. Je ziet dan een YouTube filmpje (6.39 minuten) over ons leven en werk in Lilongwe.





Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



Afscheid van Mirjam

Op 11 juli vertrok juf Mirjam naar Nederland. We zijn superblij en dankbaar voor alles wat ze voor ons gezin heeft gedaan. We missen haar.



cadeaus voor Mirjam op haar laatste avond

Mirjam heeft niet alleen onze kinderen les gegeven, ze heeft ook bijgedragen aan het werk met kinderen op Talandira Harvest Centre. Bij haar afscheid sprak Jonas haar toe namens het team van Talandira Harvest Centre.



Jonas spreekt Mirjam toe bij haar afscheid van Talandira Harvest Centre



laatste foto voor Mirjams vertrek

Onderwijs

In de afgelopen maanden hebben de TFC, betrokkenen en wij veel aandacht gegeven aan het vinden van een nieuwe onderwijsvrijwilliger omdat Mirjams tijd bij ons afliep. Dank aan Mirjam voor haar mooie werk, en aan de TFC voor hun vasthoudendheid bij het vinden van een nieuwe onderwijsvrijwilliger.

Op dit moment (juli) hebben we geen vrijwilliger kunnen vinden die al in augustus zou kunnen starten met het onderwijs. Daarom pakken Janneke en ik thuis het onderwijs aan onze kinderen op tot en met december. Vanaf januari hopen we dat een onderwijsvrijwilliger dit van ons kan overnemen.

Taal

Onze taallessen gaan nog steeds door. Het is intensief, maar ook leuk om te merken dat we delen van gesprekken tussen Malawianen echt beginnen te begrijpen. Ook het spreken van de taal gaat beetje bij beetje vooruit. We zien dat onze kinderen het soms sneller oppikken dan wij: hun brein is nog zo flexibel dat ze vooral van de gesprekjes van ons team veel leren. Janneke heeft haar taallessen gepauzeerd voor de periode september tot en met december, vanwege de homeschooling van de kinderen. Nico's taallessen lopen wel door.



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



Bidden & danken

Wilt u met ons bidden voor:

- Gods zegen over het thuisonderwijs in de komende maanden
- Gods zegen op het Evangelisatiewerk en de andere activiteiten op Talandira Harvest Centre

Wilt u met ons danken voor:

- het feit dat we steeds meer onze draai vinden in Malawi
- de vreugde die we ervaren bij het werken op Talandira Harvest Centre

Regelmatig schrijven de kinderen een berichtje voor de nieuwsbrief. Deze keer is de beurt aan Josaël. Dit is wat hij aan Janneke dicteerde:

*Met mij gaat het goed. Elke dag speel ik hier op de compound, soms met mijn vriendje Colly**



**Bericht van Janneke over Josaël: Colly is de zoon van één van de tuinmannen. We merken dat Josaël het meeste van Nederland is vergeten, behalve zijn opa's en oma's, ooms en tantes, en zijn nichtjes. Soms mist hij hen ook. Spelen op de compound vindt hij leuk maar soms zegt hij 'het is saai'. We gaan kijken of we meer vriendjes en vriendinnetjes voor hem kunnen vinden.*

Over ons

Wij zijn Nico en Janneke den Hartog. Met ons gezin wonen we in Lilongwe (Malawi). We leven & werken op basis van giften.

Missie

We brengen hoop op God en op goede voeding voor de inwoners van de dorpjes om Lilongwe.

Doel

De dorpen rond Lilongwe bereiken met het Evangelie. Een grotere oogst zodat er het hele jaar door genoeg voedsel is.





Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



Financieel bericht van de ThuisFrontCommissie (TFC)

Samen met Nico en Janneke hebben we als TFC inmiddels een goed beeld van wat het dagelijks leven in Malawi kost. Zo wordt elke ontvangen euro optimaal besteed. In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat het dagelijks leven in Malawi maandelijks ongeveer 4.000 euro kost. We evalueren dit regelmatig met Nico en Janneke om te kijken hoe de kosten zich ontwikkelen en waar wellicht kan worden bespaard.

Om inzicht te geven in wat we ontvangen, staat hieronder een overzicht van de giften tot nu toe. Het paarse vlak zijn de giften die we jaarlijks, per kwartaal of maandelijks ontvangen. Deze zijn omgerekend naar een gemiddelde per maand. In de afgelopen maanden zien we dat dit aandeel gestegen is naar ongeveer 1.800 euro per maand, waar het in de eerste maanden van het jaar nog gelijk bleef. Dank aan iedereen die structureel bijdraagt aan het werk van Nico en Janneke! We hopen ook op verdere groei van de periodieke donaties als vaste basis voor de maandelijkse kosten.

Bovenop de periodieke donaties zijn de eenmalige giften en opbrengsten vanuit acties in oranje opgenomen. Daarin is in juni met name de opbrengst van de zangavond zichtbaar, die rond de 1650 euro lag. We waren blij en dankbaar voor

de mooie opkomst en de giften die daarbij zijn gedaan. De eenmalige giften blijven ook in de komende periode onmisbaar om het maandbedrag elke keer weer te bereiken.

Zoals in de vorige nieuwsbrief ook geschetst, was het begin van 2023 financieel lastig. Vanuit de TFC proberen we breed draagvlak te vinden om met name de structurele steun verder te vergroten. Omdat een persoonlijk netwerk in deze zaken vaak het verschil kan maken, moedigen we elke vorm van betrokkenheid van uw kant daarbij aan. Als u bijvoorbeeld ideeën hebt voor acties, bedrijven die iets willen sponsoren of gewoon een contact dat mogelijk benaderd kan worden, horen we dat graag! We hopen en bidden dat daarmee voldoende geld bij elkaar kunnen blijven brengen.

Wilt u meer weten over de financiële kant van het werk van Nico en Janneke, wilt u of een donatie doen? Kijk dan op www.denhartoginmalawi.nl of neem contact op met de TFC.





Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



fam. Baan zingt een Spaans lied

Bericht van de ThuisFrontCommissie (TFC)

Op zaterdag 17 juni jl. genoten tientallen gemeenteleden en belangstellenden in de Nieuwe Westerkerk in Utrecht van zang en muziek tijdens de muziekavond die georganiseerd was door de TFC.

Op het programma stond samenzang en koorzang door enthousiaste kinderen uit Woerden en Utrecht.

Er is in Utrecht veel muzikaal talent: dat bleek wel uit de vele instrumenten die bespeeld werden door leden van de gemeenten en bekenden.

De avond kreeg een extra cultureel tintje door dat de familie Baan, vrienden van Nico en Janneke, met elkaar enkele liederen in het Spaans zong.

Het was een afwisselend muzikaal programma. De collecte bracht het mooie bedrag van 1650 euro op ten bate van het werk in Malawi!



kinderzanggroep uit Utrecht



blokfluitkwartet



Mannen- en vrouwenzanggroep Utrecht

