



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi

Februari 2023



Regentijd

De warmte van november en december heeft plaatsgemaakt voor koeler weer. Het is nu elke dag rond de 20 graden. De oorzaak hiervan is de regentijd: die begon eind december en houdt tot eind februari of begin maart aan. Vrijwel elke dag valt er een regenbui. We hebben hier filmpjes van gedeeld in onze app Op weg in Malawi.

Het koelere weer geeft ons meer energie. Zodra de regentijd start, gaat iedereen het land op om te zaaien. Er wordt hard gewerkt door jong en oud. Iedereen is ervan doordrongen dat dit een belangrijke tijd is. Want als er niet gezaaid wordt, en er geen regen valt, zal er ook geen oogst zijn. Ondertussen zien we dat gewassen goed groeien en heel Malawi kleurt prachtig groen. Ook wij hebben met behulp van de tuinmannen maïs geplant, zodat er straks genoeg lunch is voor de mensen die ons in en rond ons huis helpen. We hopen en bidden dat er een goede oogst komt dit jaar.



Malawi kleurt groen

School

De school heeft eindelijk een naam gekregen: De Wegwijzer. Iedereen die meegedacht heeft bij het bedenken van een naam, hartelijk bedankt! De bekendmaking van de naam vond plaats op de nieuwe loca-

tie. Rond de jaarwisseling is juf Mirjam verhuisd naar haar nieuwe huis en de school verhuisde mee. De kinderen zijn inmiddels gewend aan het leven op deze kleine school.



Het nieuwe klaslokaal. Op de ruit staat: Welkom in De Wegwijzer.

Cholera

Cholera is op dit moment een groot probleem in Malawi, met name ook in de regio Lilongwe. Cholera ontstaat voornamelijk door het gebruik van vervuild drinkwater en slechte hygiëne. Er overlijden helaas ook honderden mensen aan. Vaak komt men te laat in het ziekenhuis waardoor behandeling niet meer helpt. Maar het is nog vaker zo dat mensen geen geld hebben voor het ziekenhuis en hierdoor thuis overlijden. De scholen zijn in januari wat langer dicht geweest in de hoop dat cholera zich niet verder zou uitbreiden. Ook mag er geen bereid voedsel verkocht worden langs de weg. Dat wordt hier veel gedaan. Nu dit niet meer mag, valt er voor duizenden mensen inkomen weg. Hierdoor ontstaat nog meer honger.



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



De rivier Lilongwe. Mensen wassen zich hier en drinken het water. Dit vergroot de kans op cholera-besmetting.

Werkvergunning

Medio december kwam het bericht dat onze werkvergunning goedgekeurd is. Reden tot dankbaarheid. De Malawiaanse overheid eist dat iedereen met een werkvergunning een stempel krijgt in zijn paspoort. Omdat de aanvraag behandeld was bij het kantoor in Blantyre, moesten we terug naar dit kantoor, zo'n 315 km. van ons huis. Van 2 tot 5 januari zijn we daarom in het Stéphanos dorp Blantyre area geweest. Fijn om de collega's te ontmoeten.

Auto

In december en begin januari is er het nodige te doen geweest rond de auto. We hadden onder andere vier keer een lekke band. Het lijkt erop dat we een betrouwbaar autobedrijf gevonden hebben voor onderhoud en reparatie.



Een lekke band. De auto was te zwaar voor de krik, dus graven ze een gat onder het wiel om de band te verwisselen.

Integreren

Integreren in een andere cultuur kost tijd en energie. We hebben er bewust voor gekozen een belangrijk deel van onze taal- en cultuurstudie in Malawi te doen. We leren hier sneller dan wanneer we dit in Nederland hadden gedaan. Tot op heden vinden we onze weg. We hopen en bidden dat dit zo blijft. De oorspronkelijke afspraak was dat Nico in januari zou starten met het werk op Talandira Harvest Centre. In goed overleg met Stéphanos is dit uitgesteld. Nico gaat al wel regelmatig naar het Centre toe om de collega's daar te leren kennen. Zo hebben we tijd om ons te richten op zaken als het aanvragen van ons Malawiaanse rijbewijs, de cultuurcursus, het leren van de taal, het vinden van de juiste activiteiten voor de kids, het zoeken naar de juiste winkels om goede spullen te kopen, enzovoorts.



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



Nico neemt voor de cultuurtraining een interview af met een Nederlandse dame die al vijftig jaar in Malawi woont.

Dagelijks leven in Malawi: rijbewijs aanvragen

Maandagmorgen 7:30. Vol goede moed stap ik (Nico) uit de auto op Talandira Harvest Centre, het project van Stéphanos waar ik ga werken. Ik woon de weekopening bij met de tien aanwezige medewerkers. Na de weekopening gaat collega Royson met mij mee terug naar de stad. Om 10:15 stappen Royson, Janneke en ik het kantoor van bureau Road Traffic binnen. Dit bureau is vergelijkbaar met de RDW in Nederland. Janneke en ik hebben een Malawiaans rijbewijs nodig en collega Royson helpt ons vandaag. Een mevrouw staat ons te woord. "Hier hebt u het aanvraagformulier, dit mag u invullen. U hebt een Road Traffic Card nodig en u moet een ogentest ondergaan. De Road Traffic Card is een pasje dat toegekend wordt aan een persoon. Het is één van de voorwaarden om een rijbewijs te krijgen." Dan voegt de dame eraan toe: "De apparatuur voor de ogentest werkt hier niet, u moet daarvoor naar ons andere kantoor. Daarnaast moet u zorgen

voor een Engelse vertaling van uw rijbewijs en voor kopieën van uw paspoort, inclusief de pagina waarop uw visumstempel staat. En u moet een kennistest ondergaan." Bij het andere kantoor wordt verteld dat er op dit moment geen Road Traffic Cards afgegeven worden: de apparatuur is stuk. "Maar het betalingsbewijs telt ook als Road Traffic Card". We kunnen gelukkig wel vast betalen de Road Traffic Card en de ogentest. Maar ... ik kom niet door de ogentest heen. Ik vermoed dat dit komt door de wat verwarrende instructies die mevrouw mij geeft, want mijn ogen zijn prima. Inmiddels is het lunchtijd en we besluiten eerst de inwendige mens te versterken. Royson wijst erop dat er nog een derde kantoor van Bureau Road Traffic in de stad is. Misschien slaag ik daar wel voor de ogentest. De ambtenaar in dat bureau geeft duidelijke instructies en ik slaag voor de ogentest!

Naast het kantoor zit een copyshop waar we de vereiste kopieën maken. Gedurende de dag hebben we een aantal keer contact met collega Jos Nieuwenhuijse. Hij heeft twee jaar geleden dezelfde procedure doorlopen. De eis van een Engelse vertaling van ons Nederlandse rijbewijs hadden we niet verwacht. Jos geeft de tip hij destijds de ambtenaar kon overtuigen van de echtheid van zijn rijbewijs door deze te vergelijken met zijn paspoort. We besluiten om opnieuw naar het eerste kantoor terug te gaan, in de hoop dat de ambtenaar begrip heeft voor onze situatie. Helaas houdt mevrouw voet bij stuk. Royson en ik koppelen de resultaten van deze dag terug naar de project manager en bespreken vervolgcacties met hem. Het is inmiddels kwart over vier en voor deze dag zijn we er klaar mee. Ik bedank Royson hartelijk



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



*Vingerafdrukken afnemen voor het rijbewijs
Wachten bij het Bureau Road Traffic*

voor de moeite en ga naar huis.

De vervolgacties zijn: zorgdragen voor een Engelse vertaling van ons rijbewijs en van de kennistest. Collega Jos stuurt me 's avonds een digitale versie van het boek voor de kennistest van de Malawiaanse verkeersregels. De volgende ochtend sturen we een e-mail naar het Nederlandse consulaat, met het verzoek voor een vertaling van ons rijbewijs.

Tevens bestudeer ik het boek wat Jos heeft gestuurd. We besluiten dat ik vandaag de kennistest wil doen, en Janneke gaat dan volgende week. Kort na lunchtijd meld ik mij opnieuw bij bureau Road Traffic, het eerste kantoor van gisteren. Ik maak duidelijk dat ik graag de kennistekst wil

doen. Na het nodige heen-en-weer-gepraat wordt duidelijk dat de kennistest de laatste stap in de procedure is. Ik moet eerst de Engelse vertaling van mijn rijbewijs overleggen, en de betaling doen. Omdat ik nog geen reactie heb van het consulaat, sta ik na 15 minuten weer buiten. Richting de projectmanager, die ook mijn leidinggevende is, koppel ik terug wat ik heb gehoord. Hij reageert begripvol.

Het bovenstaande kost twee werkdagen en toen was de procedure nog niet afgerond. Dit soort zaken kost meer tijd dan in Nederland. Inmiddels (27 januari) is de Engelse vertaling van ons rijbewijs binnen. Binnenkort vervolgen we de procedure.



Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



Bidden & danken

Wilt u met ons bidden voor:

- Gods hulp bij het verder leren van de taal en de cultuur
- dat Nico en op termijn ook Janneke energie vinden om, naast de taal- en cultuurstudie, het werk op Talandira Harvest Centre te doen waar ons hart naar uitgaat.

Wilt u met ons danken voor:

- dat we onze werkvergunning hebben ontvangen
- dat we stapjes maken in het leren kennen van het land en de cultuur
- dat de kinderen alweer beter dan toen we hier net woonden, in staat zijn om contact te maken en de spelen met andere kinderen.

De landlord met de schildpad bij de auto.

Roïsa en ik houden de schildpad vast in de tuin.



Regelmatig schrijven de kinderen een berichtje voor de nieuwsbrief. Deze keer is de beurt aan Amniël.

We gingen weg met de auto. We zagen onze landlord (de baas van ons huis) stilstaan op de weg. Hij had een schildpad gevonden. Hij vroeg of wij hem wilden hebben. Dat vond ik leuk. Toen hebben we de schildpad in onze kofferbak gezet. Toen we thuis kwamen heb ik hem vast gehouden. Daarna hebben we hem in de tuin losgelaten. Weet je wat schildpad in het Engels is? Een Turtle. Ik had nog nooit een schildpad vastgehouden. Het was wel een beetje raar. Het schild is heel hard. Er kan zelfs een auto overheen rijden zonder dat het breekt.





Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



Financieel bericht van de ThuisFrontCommissie (TFC)

Samen met Nico en Janneke proberen we als TFC een goed beeld te krijgen van wat het dagelijks leven in Malawi kost, zodat elke ontvangen euro zo nuttig mogelijk wordt besteed.

Toch blijven er altijd ook wel onvoorziene ontwikkelingen. Zo is de inflatie in Malawi in 2022 meer dan 20% geweest, en wordt er voor 2023 ook een stevige inflatie verwacht. Dit betekent dat alles telkens weer duurder wordt. Omgerekend naar euro's wordt dat effect 'gelukkig' nog een beetje beperkt doordat de Malawiaanse munt, de kwacha, ook in waarde daalt. De Malawianen profiteren daar echter niet van, waardoor de nood lokaal alleen maar toeneemt!

Na de eerste maanden in Malawi is nu de inschatting dat een gemiddelde maand wonen en werken voor het hele gezin ongeveer 4000 euro kost. De prijzen liggen namelijk niet veel lager dan in Nederland, en naast de kosten voor het dagelijks leven zijn er bijvoorbeeld de kosten voor (sociale) verzekeringen en pensioen.

Om die reden zullen we als TFC ook regelmatig de benodigde ondersteuning voor het werk van Nico en Janneke onder uw aandacht brengen. Hoewel we beseffen dat we veel vragen, voelen we ook de

noodzaak om Nico en Janneke van genoeg financiële middelen te voorzien om hun werk in Malawi te kunnen doen. Deze basis is voor hen onmisbaar om daar Bijbelse, sociale en praktische hoop te kunnen bieden.

We zijn daarom ook erg dankbaar voor alle giften in de afgelopen maanden, in het bijzonder rond het einde van 2022! Naast diverse losse giften ontvingen we ook na de oproep in de appgroep Op weg in Malawi en vanuit de collecte bij een zanguitvoering van De Lofstem uit Aagtekerke vele giften.

Om wat inzicht te geven in wat er is ontvangen, is hieronder een overzicht opgenomen van de giften tot nu toe. Het paarse vlak zijn de giften die we jaarlijks, per kwartaal of maandelijks ontvangen. We zijn blij dat dat aandeel nog altijd stijgt. Daar bovenop zijn de eenmalige giften en opbrengsten vanuit acties in het oranje opgenomen, die elke maand weer opnieuw nodig zijn. We bevelen dan ook van harte de kipactie bij u aan die elders in deze nieuwsbrief wordt aangekondigd!

Wilt u meer weten over de financiële kant van het werk van Nico en Janneke, of een donatie doen? Kijk dan op www.denhartoginmalawi.nl of neem contact op met de TFC.





Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



Van de thuisfrontcommissie (TFC) - Pannenkoekenbuffet

Op maandag 30 januari stonden de deuren van de Nieuwe Westerkerk open en dreef er een heerlijke pannenkoeken-lucht naar buiten. In de hal stonden de tafels in een lange rij gezellig gedekt en achterin de hal was een complete kinderhoek ingericht met speelgoed, zitzakken en slingers.

Deze gezelligheid was voor het goede doel: onbepaald pannenkoeken en poffertjes eten met allerlei lekkers erop en erbij. Het was gezellig druk, oud en jong zat door elkaar. Ook werden er pannenkoeken bezorgd bij een paar bewoners van Amaliastaete. Juf Dogterom kwam een hele stapel afhalen voor de lunch tijdens de teamdag op school. Dit was ook de reden dat er veel kinderen aanwezig waren: hoera, een vrije dag!

Na het eten lazen we het bijbelverhaal over de tien melaatse mannen. Zij werden genezen en de Samaritaanse man was de enige die de Heere Jezus ging (be)danken.

Ook hebben we met elkaar een verjaardagsfilmpje gemaakt voor Jaïra die de volgende dag jarig zou zijn. Zo kwamen op deze feestdag Nederland en Malawi toch even dicht bij elkaar. Na de koffie en een heerlijk ijsje voor de kinderen was het feest weer voorbij. We hebben een mooie opbrengst bij elkaar gekregen van ruim 170 euro. Heel hartelijk bedankt allemaal!





Moyo ku Malawi

Leven in Malawi



Van de thuisfrontcommissie (TFC) - Jubileumconcert Aagtekerke

Op 29 december is in Aagtekerke een jubileumconcert gegeven door mannenkoor De Lofstem, ter gelegenheid van het tachtig-jarig bestaan van het koor. De collecte na afloop van het concert was bestemd voor het werk van Nico en Janneke.

We zijn verrast met een heel mooi bedrag van ruim 2350 euro!

Initiatiefnemers en gevers, onze hartelijke dank!



Van de thuisfrontcommissie (TFC) - Verkoop kipproducten

We starten een nieuwe actie: de verkoop van drie kipproducten van poeliersbedrijf Hillco uit Ederveen.

De kip van Hillco staat geweldig goed bekend. In de bijlage vindt u het bestelformulier. Van harte aanbevolen!



Over ons

Wij zijn Nico en Janneke den Hartog. Met ons gezin wonen we in Lilongwe (Malawi). We leven & werken op basis van giften.

Missie

We brengen hoop op God en op goede voeding voor de inwoners van de dorpjes om Lilongwe.

Doel

De dorpen rond Lilongwe bereiken met het Evangelie. Een grotere oogst zodat er het hele jaar door genoeg voedsel is.



BESTELLIJST KIPPRODUCTEN

ten bate van het werk van
familie Den Hartog in Malawi

Naam

Straat*

Telefoonnummer

Postcode*

E-mailadres

Woonplaats*

** we vragen je adres zodat we de bestelling bij je kunnen bezorgen als het tijdstip van afhalen je niet past*

AANTAL	PRODUCT	PRIJS	BEDRAG
	kiphammetje 700 gram voor in de oven	8,50	
	kiprollade 1000 gram	11,50	
	kipfilet 1000 gram	11,00	
		TOTAAL	

Maak het totaalbedrag over op rekening NL27INGB0388896396 t.n.v. Stichting Stéphanos of maak het over via de QR-code. Stuur dit formulier voor vrijdag 24 maart naar Frans de Ronde, lid van de TFC van familie Den Hartog via het e-mailadres fmderonde@online.nl. Het kan ook via een berichtje naar tel. 06-45718409 (Frans de Ronde).



Instructies over de bereidingswijze ontvang je bij het afhalen van je producten.

Afhalen kan op zaterdag 1 april tussen 11.00 en 13.00 uur bij het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente Utrecht, Eerste Westerparklaan 19.

Komt dit tijdstip niet uit, vermeld dit dan bij je bestelling. Dan vinden we samen een oplossing.